

מאמר מערכת

הקהילה היהודית ומודעות דתית

הקהילה היהודית באיראן עומדת לקבל רב ראשי חדש. מלבד הסכמות ואי הסכמות, הדבר החשוב ביותר למנהיגי הקהילה היהודית הוא הדרך בה הרב הראשי יתמודד עם הבעיות השוטפות של הקהילה. מלבד זאת, האופן שבו הרב יתמודד עם הנושאים משפיע ישירות על התפקוד החברתי של היהדות.

הבסיס העיקרי של החברה המודרנית הוא הרציונליזם, שבעצמו נמצא בקונפליקט עם כמה מהפרשנויות הדתיות. לעתים ערכים יהודיים מוסריים, המוצגים כערכים של האנושות, מוקרבים ע"י התנהגויות לא דתיות, שלעתים קרובות אף הנן בניגוד לדת עצמה. ניתן לראות התנהגויות אלה מצד אחד כתמיכה קיצונית של חלק מהדורות הצעירים בערכי חופש, ומצד שני כקנאות קיצונית של הדור המבוגר. אף אחד משני אלה אינו יכול לתרום למטרה הסופית של עידוד האנשים לשמור על אמונה חזקה בדתם. רבות מהתנהגויות אלה מנוגדות לניסיונות לשמור על אחדות בקהילה ועל שמירת הכבוד לערכיה היקרים. פעולות חד-ממדיות וסמליות הנן מסוכנות אף הן, מכיוון שהן מסייעות להפצת אמונות תפלות וקנאות. ודבר זה הנו גורלי לקהילה.

ההיסטוריה הראתה לנו בנוסף, שקיצוניות ואהבת כוח הורסות דינאמיות דתית. האדם הדתי המודרני הוא תמיד ביקורתי כלפי כוח ומסורת ומתקן את הדת, עפ"י גיאוגרפיה וגיל, לטובת קיומה. התאמת הדת כדי להפכה למקובלת יותר על האדם בן-זמננו מעמיק אותה והופך אותה ליעילה יותר. יתרה מזאת, יש לבטל את הפער בין הדורות המבוגרים לדורות הצעירים.

זוהי הסיבה לכך שעלינו להפיח רוח חדשה לתוך גוף הדת בארצנו כדי לשמר את "זהותנו האיראנית היהודית".

עלינו להפוך את דתנו לדינאמית יותר וישימה יותר לחיי היום-יום שלנו. בדרך זו נוכל להגן על האינטרסים שלנו כמיעוט במדינה זו. ואל לנו להניח לאנשים מסוימים להחליש את קהילתנו ע"י התיימרות עצמית שקרית של דתיות. ולא, קהילתנו תוקרב לשווא.

בורות מאפשרת למדינות אחרות לנצל את כוחותינו ולשלוט בגורלנו.

בינינו ישנם מוסדות שונים, שעליהם להיות מודעים לתפקידם כיסודות קהילתנו. אל להם להצהיר הצהרות לא מחושבות העוללות לפגוע בנו ולסכן את אנשינו.

בשונה מדתות אחרות, הקהילה היהודית שלנו מחליפה את הרב הראשי שלה ואינה ממנה אחד לאחר מותו של קודמו. וזוהי נקודה חזקה אך יש לה השלכות שיש להתמודד עמן בחוכמה ובמודעות.

אנו מקווים שהרב הראשי החדש יצליח בביצוע חובותיו לטובת הקהילה היהודית האיראנית.

הכלטת ועד המנהלים של הועד היהודי המרכזי של טהראן:

מוכרז בזאת שבהתאמה לדיונים של ועד המנהלים של הועד היהודי המרכזי של טהראן בתאריך י"ב באלול תשס"ז ובהתאמה לפסקה 4 בסעיף 1 של חוקת הועדה, רבי שלומו צדיק-פור -- שהנו מכובד ובעל מעמד -- נבחר לייסד משרד נישואין חדש עבור הקהילה טהראן. כמו כן הרבי יפקח על הנושאים הקנוניים של הקהילה היהודית של איראן וניתן לפנות אליו עם שאלות לגבי הצרכים היהודיים הקנוניים. בנוסף הוא מוצג כמקור הפניה היהודי של איראן.

בכבוד רב,

ועד הקהילה ליהודי טהראן

החלת הבניית של קומפלקס תרבותי- ספורטיבי יהודי באיראן

ב-י"ט באלול תשס"ז, בפעם הראשונה בהיסטוריה של הקהילה היהודית באיראן החלה בניית קומפלקס תרבותי- ספורטיבי יהודי ע"י שר השיכון והבניה האזרחית האיראני מוחמד סעידי-קיא. בטקס נכחו נציגים מאזור 6 של עיריית טהראן, הרב הראשי של איראן צדיק-פור, הנציג היהודי לפרלמנט האיראני מוריס מועתמד, מנהיגים של הקהילה היהודית באיראן ומספר יהודים איראניים.

אעפ"י שברשות הקהילה היהודית האיראנית מגוון רחב של נכסי גדל"ן, מעולם לא היה לה קומפלקס ייחודי משלה לצרכי בידור לשימוש ע"י הדור הצעיר של היהודים. בנוסף לכך הנכסים הקיימים לא היו פרופורציוניים לצרכי הקהילה.

הרעיון שיהיה קומפלקס עבור היהודים היה קיים בקהילה מזה מעל לארבעים שנה. הניסיונות הראשונים נעשו ע"י קניית אדמה ברחוב שייד בהאי, שהוחרם לאחר המהפכה האסלאמית ב- 1979.

כתוצאה מהתמתם של היהודים האיראניים לפעול להחזרת האדמה המוחרמת, הממשלה האיראנית הסכימה במקום זאת למכור לקהילה היהודית חלקת אדמה נוספת, צפונה מן השטח המקורי.

כעת האדמה תשמש לבניית קומפלקס על-פני שטח של 7000 סמ"ר, שיכלול אולם סטנדרטי לספורט פנים עם מושבים עבור הצופים, בריכת שחייה עם כל המתקנים הדרושים, אולמות תיאטרון וועידות, אולם ספורט, אולם לאמנויות לחימה, מועדון שח- מט, ספרייה, מסעדה ובית-קפה ומחלקות חינוכיות.

הממשלה האיראנית נתנה גם אישורים לבניית מתקנים נוספים כגון מגרשי חניה.

הקומפלקס ישקף את הארכיטקטורה האיראנית והיהודית ויבנה ע"י הארכיטקט היהודי הנודע קמראן חליל- נסב.

הקונגרס השני של הנוער היהודי באיראן

הקונגרס השני של הנוער היהודי באיראן התקיים באלול למשך 4 ימים בהשתתפות 138 איש מ-12 ארצות שונות.

טקס הפתיחה התקיים בספריית הועד היהודי המרכזי. הקונגרס כלל ביקור של המשתתפים בבית-הכנסת הלוי, בביה"ח של ד"ר ספיר, במרכז לטיפול בסניליים ובבנין הקהילה. הם השתתפו גם בסדנאות שונות ובקונצרט מוסיקה.

הם מסרו גם דווח חברתי והיסטורי קצר על מדינותיהם.

לאחר מכן נפגשו המשתתפים עם פוליטיקאים ונציגים יהודים וכן עם חברים בכירים בקהילה.

כטקס הסיום הם השתתפו בשיעור תורה שלווח בהופעה של מקהלת טהראן וכן בקונצרט מוסיקה מסורתית. בסוף הוענקו מתנות ומענקים למשתתפים ולמארגנים.

ברצוננו להודות לאלו שסייעו לנו לארגן ולהוציא לפועל את האירוע, בייחוד:
ועד המארגנים:

פריד ישר, פרהאד אפראמיאן, בהאדור מיכאל, שהאב שהאמיפר, אלהאם מאדב.
קייטרינג:

נויד אהרון שילי

יחסי ציבור:

אליזה שקסטהבנד

טכנולוגיית מידע:

נתן נאמדאר

עוזרים:

בהדאד מיכאל, רחים מקתדר, קיארח דקיניניק, שרוין שהראד, אזאדה בן זכריה, פויא דניאלי, נעמה ערבזאדה, תונה ערבזאדה, שהראם פורסטארה, סאנאז ניסני, רחל רחימי מקדם, מאזיאר דניאלי, נאוה אקאבאלא, סאמאן כהן, עסל רחמוי

מציגים בטקס הסיום:

אידין ברחורדארי, דלאראם ערבזאדה, נעמה ערבזאדה

סדנאות:

1. מה זו פילוסופיה?, ד"ר סיאמק מרהצדק
2. מדוע אני יהודי?, ד"ר יונה חמאחי לאלהזאר
3. זהות תרבותית, פרהאד אפראמיאן
4. מה אנו יודעים על צרכינו המיניים?, פרשיד מראדיאן
5. הכרה עצמית, שהראם שהראד
6. זכויות האדם, שהאב שהאמיפר
7. התפתחות, ד"ר באבק צדאקת קמאל
8. ניהול ארגוני, קאוה דניאלי
9. זכויות האישה ביהדות, מרג'אן ישאיאי
10. NLP (תכנות גוירו-לשוני) ליוךא שעייד